

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS SOMMAREN 2006

Agneta o Runo

	<p>Torsdagen 15 juni</p> <p>Ön Lewis och staden Stornoway, Yttre Hibriderna</p> <p>Cyklade runt staden och en fann en väg i Slottsparken, där det blommade fritt med rodendenron. Parken var en fin kontrast på den segling som vi upplevt dom senaste dagarna, vi behövde röra på dököttet. På kvällen var vi inbjudna till hamnkoret att titta på matchen Sverige o Paraguay, vi fick låna deras styrelserum och med uppbackning av hamnkaptens som fixade kaffe och underhållning! (det skulle vara i Sverige det)</p>
	<p>Fredag 16 juni</p> <p>Vädret var inte mycket att hänga i granen, så det blev en skön dag med en bok och lite fixande som behövdes. På kvällen kom Peter in från grannbåten med en hel påse med kräftstjärtar som han FÅTT av en fiskare på kajen, han ville betala, men kom överens om att en öl på puben kan duga. Peter och Annika kokade kräftstjärtar och alla från de tre båtarna åt med god aptit.</p>
	<p>Lördag 17 juni</p> <p>Cyklade runt i staden, var på biblioteket och lånade Internet. Fram på kvällen hämtade vi bilen som var beställd och tog en tur ut på den östra udden.</p>
	<p>Söndag 18 juni</p> <p>En biltur som vi sällan glömmer, dessa vägar som på sina ställen knappt gick och köra på ett håll, smala, krokiga och upp och ner men vilken utsikt över ön och dess landskap det går inte att beskriva!!</p>
	<p>Måndag 19 juni</p> <p>Berit o Anton kom från fastlandet med färjan mitt på dagen. Vi tog dagen som den kom med att besöka dom flesta pubar för att kolla in var vi kunde titta på matchen Sverige o Tyskland.</p>
	<p>Tisdag 20 juni</p> <p>Promenad i staden och i slottsparken och på nytt en inbjudan från vår trevliga Hamnkaptens om lunch mitt på dagen. I och för sig, så hade hamnen planerat ett party med Life Boots sällskapet från deras stad samt från fastlandet som skulle komma med helikopter. Vädret var för dåligt, så vi fick inta deras plats i styrelserummet, det var mycket gott att äta och mingla med alla trevliga Skotska personer i rummet, återigen vilken härlig hamnkaptens och vilket mottagande vi fick på denna regniga ö.</p>

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS SOMMAREN 2006

Agneta o Runo

	<p>Onsdag 21 juni Kom i väg lite sent på dagen med det kändes skönt att få lämna ön Lewis som vi nu tyckte vi kunde. Det var bara två båtar som gav sig iväg, den tredje båten (eskaderledaren), följde inte med, de väntade in en gäst som skulle komma till Stornoway, sedan hade dom också planerat att besöka på Sankt Kilda, en ö 40 distans väster ut i havet. Vår nästa anhalt skulle bli en lite ö söder om Sky som heter Rona. Ön hade bara ett hus, och hela ön ägdes av en dansk dam Fru Jensen (inte vet jag vi man ska med en ö till i detta land). Resan började med en ganska hård vind med ändå lugnt bakom öarna som gav oss lä för vågorna, men ju längre vi kom fram på eftermiddagen, så ökade vinden till nästan storm i byarna (stackars Anton som inte hunnit bli sjövan). Fram på kvällen så smög vi in, i en otrolig fin vik med endast ett boningshus synligt.</p>
	<p>Torsdag 22 juni Dagen tillbringades med att besöka befolkningen (huset) på ön och sedan en promenad upp på toppen av berget. En del (Anton o Berit) trotsade det våta underlaget och gick ner till en kyrkgrotta som låg på andra sidan av ön.</p>
	<p>Fredag 23 juni Lämnade Rona för resa till Portree (Sky) som inte var mer än 2 timmar bort. Fotbolls-VM Sverige o Tyskland Mycket kan gå fel, men denna dag går till historien (inte gå grund av fotbollen utan av av en annan händelse. Vi fick uppleva TIDVATTEN på riktigt den hårda vägen. Vi åkte in till staden vid 3 tiden och matchen började vid 4 tiden på puben och allt var i sin ordning, vi lade jollen vid kajen som vanligt med god marginal, det vill säga med 1 meter skillnad på jolle och kaj. Men vi kom att stanna i land under hela matchen + någon öl till, så till vår förvåning, så ligger vår jolle och flyter som en kork i vattnet. Vad gör man då, jo av med byxor och skor och bara i kalsingar i 9 graders vatten i sjön för att knyta loss tampen som ligger 1 meter under vattenytan (BURR SÅ KALLT). Efteråt så kan vi man säga att från och med nu kanske vi kan det här med tidvatten! Matchen ja den slutade som alla vet !!!</p>
	<p>Lördag 24 juni Frukost serveras kl 8.30 och tyvärr är det den dagen då Berit o Anton ska lämna oss för att ta bussen från Portree till Glasgow. Bussen går kl 10.30 Vi vinkar av både Berit o Anton och Annika och Isabelle från båte Attitude, som ska hem till Borås. Annikas far har avlidit och begravning skall vara nästa vecka. Lördagen blir städdag ombord och bunkra upp med färskvaror ombord. Vatten ska tankas.</p>

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS SOMMAREN 2006

Agneta o Runo

	<p>Söndag 25 juni.</p> <p>En otrolig fin segling med sol hela dagen och perfekt vind. Vi går in i sundet mellan Skay och Skottland som är beryktat för sina starka strömmar . Men den resan blev inte så dramatisk som vi trott, utan vi åkte med genom sundet med en extra fart av 3 knop, i stället för 6 så gjorde vi 9 knop. Fram på eftermiddagen, kom vi till en, som det står i våra pilot böcker, en otrolig vacker vik. Med beskrivning av berg som var 1 000 meter höga berg på sidorna och säl och hjort som kontrast, och med ett vattenfall att se på, det är ro för själen det. Agnetas ord när vi gick där i tystnaden ”och detta är helt gratis!”</p>
	<p>Måndag 26 juni</p> <p>Vandrade på ön på förmiddagen. Otroligt vacker med en liten sjö mellan två höga toppar. Ömsom klättrade, ömsom gick utmed sjön, tystnaden där gick nästan ta på. Satte oss och tog 11 kaffe och just då började göken gala. Otroligt fin upplevelse.</p> <p>Kom i väg vid lunch för en resa på 2 timmar över till ön Rum, det finns en ö till i gruppen som heter Eigg och blanda man detta så bli det – ja i folkmun kallas öarna för toddyöarna. I viken vid Rhum ankrade vi framför ett slott, som måste undersökas. Vi promenerade dit på ca 10 min, men idag fick vi inte någon visning av slottet, det skulle bli först imorgon. Vi promenerade vidare på ön och kom fram till en bondgård som även hade en liten affär med betong på liten. Den fungerade även som byns pub, med två utomhusbord. Vi satt där en stund tills myggen började anfalla!!! Tillbaka till båten upptäckte vi gasbehållare med någon konstig manick kopplad till – det visade sig var ”myggfångare” strategiskt placerade utmed gångstigen!!</p>
	<p>Tisdag 27 juni</p> <p>Vakna med sol i sittbrunnen – underbart – packa ryggsäcken med kaffe och iväg och undersöka ön på andra hållet än igår. Tät skogsvandring blev det tills vi kom ut på udden, där smakade med kaffe!! Tillbaka igen för att hinna i tid till visningen av slottet kl 14.00. Det var ett fantastiskt fint slott byggt i slutet av 1800 talet och fortfarande möblerat med samma möbler, tavlor och prydnadsföremål. Slottet behövdes dock renoveras och stiftelsen som drev slottet hade äskat pengar av staten och prins Charles hade varit här i början av juni och skulle lägga ett gott ord. Det behövdes ”bara” 11 milj pun !!!! Sedan var det att lätta ankar igen för vidare resa till en naturhamn, där det ryktades om att det skulle finnas en rewstaurang?! Efter mycket möda att komma in mellan skären fann vi en fin vik – men ingen restaurang. Attitude bjöd istället på pannkakskalas med olika sorters sylt, smakade förträffligt efter ca 4 timmars segling.</p>
	<p>Onsdag 28 juni Avgång kl 07.30 till Toobemore på ön Mull</p> <p>En liten fin stad med färggranna hus utmed kajkanten. Tittade på staden på eftermiddagen och letade efter en tandläkare, då Runo råkat bita sönder en plomb. Mycket backig stad – lite värre än Ulricehamn. Tandläkartna hade sin praktik längst upp naturligtvis. Det var skönt för benen och hjärtat att få upp lite flås. Tyvärr var mottagningen inte bemannad av tandläkare varje dag, utan vi fick telefonnummer till nästa stad vi skulle besöka – Oban – och på vår</p>

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS SOMMAREN 2006

Agneta o Runo

	knaggliga engelska försökte vi göra oss förstådda. Vi fick en tid på fredag, så det var bara att planera nästa seglats med tidvatten och strömmar.
	<p>Torsdag 29 juni</p> <p>Promenad i staden och hittade en liten stig utmed vattnet som skulle leda oss fram till fyren på udden. Tyvärr hade det regnat alldeles för mycket på natten så stigen var lerig och full av regnpölar så vi kom inte fram till målet. Vandringen var ändå bra! Vår nästa seglats var planerad att avgå ca 17.30 och efter vattentankning vid flytbryggan åkte vi själva iväg till Oban. Mycket vind i motvind blev en tuff kväll på havet. Ett sund skulle passeras som var okänt för sina strömmar. Efter noggrann planering skulle vi ha medströms där. Det stämde perfekt med strömmen – men vi hade inte räknat med vågorna som kom emot oss och riktigt reste sig i motströmmen. Som tur var – var det bara ca ½ timma som detta fenomen höll på i sundet, sen var vi framme i Oban kl 11.00. Hittade en bra boj att förtöja vid. Sedan smakade det bra med en varm kopp te före sängdags.</p>
	<p>Fredag 30 juni</p> <p>Upp tidigt för att leta reda på tandläkarn som Runo skulle besöka kl 9.00. Praktiken låg centralt bara 3 minuters promenad från där vi la vår gummijolle. Allt förlöpte bra och vi gjorde staden en stund på förmiddagen. Tillbaka till jollen – och döm om vår förvåning – då jollen hade blivit askkopp! 4 hål i botten på jollen och luften hade gått ur. Som tur är, är det dubbelbotten så vattnet hade inte trängt in. Men mer jobb för Runo! Em besökte vi åter tandläkaren och därefter en häftig promenad upp till Obans ”akropolis” En slottsruin belägen längst upp i stan. Runo Peter och Agneta tog en pubruna på kvällen. Ska bli kvar här även lördag då vi får besök av Mikael. Grannbåten får tillbaka Annika och Isabell som varit i Borås på besök en vecka.</p>
	<p>Lördag 1 juli</p> <p>Fick telefon från Göteborg på fm – Mikael har missat incheckningen till flyget och kom inte med! Fick även samtal från grannbåten efter några minuter. Deras Annika och Isabelle hade även dom missat planet !!!!! Ombokning till 2 juli, men vi väntar inte i Oban utan drar oss söderut för att gå i Crinan Canal. Men först en vända in på stan. Vi förtöjer inte jollen på samma plats som igår utan lite i utkanten. Stan var full av liv. På torget spelade ett gäng skottar säckpipa och underhöll.</p>
	<p>Söndagen 2 juli</p> <p>Avgång från Oban söndag kl 08.30 för att ha strömmen med oss under dagen, i Sound of Jura, som är ett av dom mest beryktade i Storbritannien. En ström upp mot 7-8 knop är inte ovanligt så det gäller att passa sig, men vi kom i bra tid och hade mycket medströms så vi passerade snabbt och bra ner till Crinan kanal. Vi passerade in i första slussen och äventyret med slussar hade startat. Det gick bra och vi kom in till en underbart vacker kanal. Den var väldigt smal och vi vara glada att vi inte mötte någon båt i de första krökarna. Mycket vacker natur med näckrosor som blommade. Vi fortsatte med ytterligare slussar, de var, till motsatts mot de första, manuella. Det var armkraft som gällde. Här fick vi verkligen ”jobba” oss uppåt i kanalen. Vi hade behövt ha fler gästar ombord, men Micke hade ännu än ej anlänt. Han landade i Glasgow kl 13.30 och kom till oss kl 20.00 på kvällen. Vi övernattade vid en brygga utanpå en norsk båt, som var på hemväg från Karibien. Det var trevligt och intressant och prata med dem, ett yngre par som varit borta i ett år.</p>

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS SOMMAREN 2006

Agneta o Runo



Måndag 3 Juli

Slussade de sista slussarna utför till ett samhälle som hette Lockgilthead, där träffade vi på nytt båten Marina som tagit sig genom kanalen en dag före oss, och låg nu och vänta på rätt tid för strömmarna att starta sin överfärd till Irland. Det var trevligt med en pratstund och barnen Hanna och Sofia sjöng lite sånger för oss i sittbrunnen. Det kommer att dröja tills vi kommer till Scillyöarna innan våra vägar möts igen! Här tog Agneta fram en cykel för att göra en tur utmed kanalen för att hitta en bra affär och fylla upp kylskåpet igen, som gapade ganska tomt. Hittade en bra affär och kunde handla kött, potatis och grönsaker som vi grillade på kvällen. Bert från båten Attitude kom med nyfångad makrill som vi också grillade. Gott!



Tisdag 4 juli

Avreste på morgonen, efter att ha tankat vatten i den sista slussen ut till havet. Kryssade rätt så många timmar och kom fram på eftermiddagen till en vik med en liten by som hette Loch Ranzaz på ön Arrah. Vi hittade en boj som vi fäste oss fast vid och i med gummijollen för ett besök på land. En promenad känns aldrig fel efter en dags segling.



Onsdag 5 juli

Bestämde oss för att stanna och vi gjorde en rundtur på ön. Bussen som skulle ta oss runt ön, skulle avgå 8.43. I god tid stod vi vid busshållplatsen. Bussen kom – passerade – och vi stod med lång näsa. Vi hade ställt oss på fel sida – vänstertrafik !?! Vi kände oss verkligen dumma, hur kunde vi glömma? Skyllde på att det var tidigt på morgonen. Men det är synd att hänga läpp nya planer. Vi gick till Arrahs destillery någon km längre bort och blev trevligt bemötta fast de inte hade öppnat. Tog en kopp kaffe och sen åter till busshållplatsen. Denna gången på rätt sida. Åkte till en ort som hette Brodich som var känt för sitt fina slott och slottspark. Vi promenerade i den vildvuxna parken och gick därefter i slottet. Det var väldigt fint och i varje rum var bemannat med en guide. Det fanns även berättelse om slottet översatt på svenska. Åter ute i solen gick vi i deras anlagda och ansade trädgård innanför murar. Därefter en promenad på några km in till själva centrum, motion fick vi ordentligt på denna utflykt. Fler bussresor tog oss så småningom tillbaka till Pegasus.