

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS

4 augusti – 15 augusti 2006

Agneta o Runo



Fredag 4 augusti

Nu började det kännas som vi ville komma hem. Dom 2 andra båtarna hade siktat in sig på att åka till Legoland med barnen, och det var ju inget alternativ för oss, där har vi varit med våra barn ett antal gånger. Vädret började åter stabiliseras och det är ju ganska typisk (så har det var hela tiden) när vinden kommer från Norr så är det fint väder, nu är det bara så att vi skall åka åt norr! Danmarks vädertjänst lovade hela nästa vecka med pent väder och vind från norr, så det kommer säkert att bli mycket motor. När vi kom ut från Kielkanalen så gick vi en bit ut ur sundet och hade lite tur för vinden var inte rent nodligt utan nordöst så vi fick en härlig segling upp mot Danmark, målet blev Söndersborg. När vi kom fram så låg danska kungafamiljens stora fartyg där vid kaj och på kvällen så var det ett brakfyrverkeri i staden, vi vet inte vad dom firade, men snyggt var det.



Lördag 5 augusti

Lämnade Söndersborg vid 11 tiden, vi var tvungna att fylla upp kylskåpet, så vi tog det lugnt, vi hade en extra dag på att segla lite lugnare upp genom Lilla Belt som nu stod på tur, dom två andra båtarna hade satt sin etapp till Kolding där resan till Legoland skulle ske. Vi kryssade på upp genom Als Fjord i lagom tempo, vinden satt tätt i näbben men det är kul med lite aktiv segling. Vi tog middagspaus vid en ö som heter Barsoe som ligger nordöst om Abenraa, nylagad kålpudding stod på programmet och det måste man ju avnjuta ordentligt, så det blev nästa 3 timmar vid ön med middagslur och bad. Anlände senare till en ö i Beltet som hete Årö, en lugn och fin liten ö med en by och lagom stor hamn. Hade lite uppvisning i hamnen om hur man **inte** skall lägga till, först försökte vi med in plats mellan två stolpar som är vanligt i Danmark, fastnade och kom knappt loss mellan stolparna, sedan skall vi lägga till med babord sida utanför en annan båt, med vinden från oss och lite utrymme att svänga på så missad vi den också. Då bestämde vi att gå ut ur hamnen och vända så vi fick andra sidan till (lättare att svänga åt det hållet) och missade stolpen denna gång också, så det var bara att börja om igen! Nästa gång lyckas vi att lägga till. Det är som bekant ett nöje att se på när man gör bort sig i hamnen, efter 2 400 sjömil och inga direkta missar förut så skall det hända någon gång!



Söndag 6 augusti

Tog oss upp genom Lilla Belt med en aktiv segling, det var kryss nästan hela vägen, den sista biten fick vi dock en skön halvvind på 8-10 sekundmeter, då dra det skönt i båten. Fick också bevis på att Pegasus inte är någon dålig seglare bara det blåser, så hänger hon med bra. Båten innanför oss gick ut en kvart senare och försökte att komma förbi flera gånger, det tog dom några timmar, tillslut så lyckas dom, båten var en helt ny 31,7 fot First med ett bra lystal. Kom fram till Fredericia på eftermiddagen, den hamnen var inte mycket att se på, en mycket helt vanlig hamn utanför stadens kärna. Som tur är så har vi ju våra cyklar att ta till och då hinner vi ju med lite mer. City var rätt så stor så det hade tagit oss en stund att hinna med, som tur var så var det söndag så allt var lugnt, det enda som hände i staden var ett Dansk mästerskap i triathlon, det var många som såg tagna ut i denna värme som rådde då. På kvällen kom Malin, Martin och barnen Ebba o Linus med tåget från Helsingör, dom hade bilat ner och sedan tagit tåget från Helsingör och över till Fredericia för några dagars besök.

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS

4 augusti – 15 augusti 2006

Agneta o Runo

	<p>Måndag 7 augusti</p> <p>Nu var målet Samsö som ligger en bit ovanför Lilla Belt. Det första vi fick se, när vi kom ut från hamnen var ett gäng med Tumlare som var uppe vid ytan för att hämta luft. Förra gången, för cirka 15 år sen, fick vi också uppleva detta äventyr, tydligen så har en del överlevt och stannat kvar i våra vatten. Ebba och Linus jublade när de såg hur de hoppade i vattnet. Vi anlände till Samsö på eftermiddagen och de andra båtarna kom strax efter oss. På kvällen hade vi en gemensam fest. Grillning på sandstranden. Våra barn och de andra barnen på båtarna hade en rolig kväll. Minstingen Jonatan 2,5 år snubblade i vattnet och fick bada med flytväst och kläder. Det tyckte de andra barnen såg kul ut – så rätt som det var hade vi 8 barn som badade med flytväst och kläder och tyckte detta var riktigt kul!</p>
	<p>Tisdagen 8 augusti</p> <p>Låg vi kvar i hamnen och var ute och badade med barnen i det grönskimrande vattnet, sikten under vattnet är nästan som i Medelhavet, men fisklivet är inte mycket att skryta med. Tog en promenad på em och hittade färska grönsaker o frukter att handla direkt utanför bondens åker. Ett kassaskrin att lägga pengar i fanns det också. Är det självbetjäning? Eller!</p>
	<p>Onsdag 9 augusti</p> <p>Det började med att Martin lämnade oss vid 6-tiden på morgonen, sedan satte vi fart strax därefter för att se hur långt barnen skulle klara av resan utan att bli sjösjuka. Vi var ju tvungna att komma en bit på väg, dom andra var redan på Anholt. Förvånansvärt, så klarade dom av resan jätte bra, så vi fortsatte medan vi hade fart. Det blev 90 distans med våra barnbarn som trivdes som fisken i vattnet. Det blev nästa ett helt dygn på havet, vi kom fram till Österby på Läsö klockan 3 på natten så vi släppte ankaret utanför hamnen och sedan slocknade vi in i sjöns vaggande famn.</p>
	<p>Torsdagen 10 augusti</p> <p>Vi förflyttade oss in till hamnen på förmiddagen och sedan hyrde Malin cyklar till sig och barnen, det blev en lång tur till Byrum mitt på ön, tyvärr så kom det en riktig regnskur precis före vi kom fram. För att vänta ut vädret, så satte vi oss på en restaurang och passade på att äta lunch. Flickorna ville därefter i affärer och det var inget som lockade pojarna, så dom tog och körde i förväg mot båten, på vägen så tog dom en paus och gick in en tur i skogen och hade tur att finna lite kantareller (passade fint med en kantarellmacka på kvällen). Thomas från båten Marina kom över med 4 stora krabbor som han fått av en bussig fiskare. Dessa blev kokta och vi samlades på båten Attitude för krabbfest och en trevlig samvaro.</p>

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS

4 augusti – 15 augusti 2006

Agneta o Runo

	<p>Fredagen 11 augusti</p> <p>Tidigt på morgonen så gick Runo upp för att köpa kräftor av inkommande fiskebåtar som vi skulle ha till avslutningsskivan på kvällen. Det blev 8 kilo för 200 hundralappar (2 stora bärkassar, ca 8 kg), i affären så ville dom ha 125 kr kilot! Seglingen över från Läsö till Risö (som ligger söder om Fotö i Gbg skärgård) var bara 25 sjömil så det gick lätt som en plätt. På vägen kokade Agneta kräftor, kräftor och åter kräftor. Malin o barnen fiskade makrill, 8 stycken blev det. Runo rensade och Agneta stekte, snacka om lagarbete! På eftermiddagen så anlände det gäster, som varit med på eskadern, på Marina kom det även föräldrar som vill träffa barnbarn och Stina kom ut i egen båt, hon hade varit med från Hebriderna till Belgien. Attitude fick besök av Gunvor, Anita och Annika som seglat med från Glasgow till Kiel. Vi fick besök av Anton o Berit samt Pelle, Rosa o Olle, som var med på kräftsivan. Vi åt kräftor så vi blev mätta bara på det, vi fick tyvärr slänga en halv påse i sjön, det gick bara inte äta så många. Risö kommer att bli Västkretsens av Kryssarklubbens egen uthamn så småningom, men nu var det bara på projektstadiet, men det fanns ett hus att tillgå som vi satt alla 3 båtarnas besättning plus lite till och hade en glad och trevlig kväll.</p>
	<p>Sammanfattning av resan.</p> <p>Någon frågade Bert på Attitude om vad som var bäst med resan och svaret blev efter lite fundering ”ALLT”, och det citatet håller vi fullständigt med om. Det har också varit en test hur vi 2 kan segla lite längre sträckor utan att gå i hamn, och det har inte varit några som helst problem. Upplevelsen med all natur och delfiner på besök går inte att beskriva det måste upplevas. Alla trevliga människor vi träffat dels i hamnar men också dom två andra båtarnas besättning är också ett mycket bra minne att ta med sig. Frågar vi Agneta, så tycker hon att det var lite för mycket regn och kallt uppe i Hebriderna (det är så det är i den delen av landet). Frågar vi Runo så har han förträngt den dåliga sidan av resan och kan mycket väl tänka sig att återvända. Bäst av allt var ju när värmen kom till oss, tyvärr så fick vi inte ta del av den värmen förrän efter Silly öarna och det var ju först i mitten av juli som det skedde.</p> <p>2 500 sjömil blev distansen för resan och det är ungefär vad vi gör på 3 års semestersegling. Förmodligen har vi missat massor av trevliga ställen som vi seglat förbi, så det får bli fler resor!</p> <p>SÅ SLUTKOMMENTAREN BLIR: ALLT ÄR OFÖRGLÖMLIGT!</p>
	<p>Slutligen ett stort tack till Marina med besättning och Thomas Lundgren i spetsen som gjort denna resa möjlig, han har på ett fantastiskt sätt tagit oss genom dessa vatten, med att var påläst vad vi skall besöka och INTE är att förglömma. på strömmar och tidvatten!</p> <p>TACK THOMAS!</p>

SEMESTERRESA MED SEGELBÅTEN PEGASUS

4 augusti – 15 augusti 2006

Agneta o Runo



Efter det att eskadern avslutas så reste vi in till Lilla Bommen och träffade samtliga våra barnbarn under söndagen. På måndag så reste alla barn och barnbarn hem från Göteborgsbesöket så vi blev åter själva ett par dagar, som vi tillbringade på Vinga, med guidad rundtur och trevlig dragspels-
underhållning och allsång på kvällen.



Onsdag 16 augusti

Nu är det roliga slut för denna gång, vill här passa på och tacka Gunnar för att han hämtade oss i hamnen i Göteborg och skjutsade oss tillbaka till Ulricehamn. Det underlättade att vi och all packning slapp åka buss från Göteborg.