

Resebrev 25/5-2/6 2009

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Det här orden tog vi till oss för ett år sedan, då bestämde vi oss att sluta jobba och göra vår resa. Nu är vi på väg och kommit en bit på resan.

22-25/5

Efter en fullständigt makalös vecka med flytt och packning samt alla avsked som vi tagit, kändes det som vi gick på riktigt högvarv.

Nu fredag är vi äntligen i båten med ett jätte lass (hel släpkärra) att ta hand om. Agneta säger att hon håller på med skohorn och stuvar undan alla prylar som skall med på resan, undrar om vi tagit med för mycket. Vi sänder ett stort tack till Anton o Berit som körde upp oss och stannade kvar ett dygn och hjälpte till med att lasta i båten.

Nu är det inte så mycket kvar av vattenlinjen på båten så nu får vi äta av förråden innan vi kan packa in mer mat och dricka.

Vi ligger fortfarande kvar i Hamburgsund och väntar på rätta vindar som ska bära oss över till Skottland, vi få ser vilken väg vi väljer det går att gå över Danmark o Limfjorden som alternativ tiden får utvisa! Agneta kom på att vi hade en hel del Danska pengar att spendera så därför står Skagen på tur om vi få rätt vind. Skönt att slippa tänka på jobb och allt som rör datorer ett tag, det som blir vårt stora bekymmer framöver är att komma åt internet för det är ju svårt att leva utan.



26-27/5

Kulingen blåser ute på Skagerak så det blir att ligga i hamn och ladda batterier (mänskliga och båtens). Det är skönt att bara ligga still och fixa med lite sånt som inte blivit av under vintern. Nu ser det ut som att vi kan komma iväg på fredag då vinden mojnat och vänt till Nord då kan det bli en bra resa över till syd Norge.



28-29/5

Kom vi äntligen i väg på torsdag eftermiddag, vinden var Nordlig så det skulle passa oss perfekt. Tyvärr så var det mycket gammal sjö efter den blåst som varit ute på Skagerak. Agneta stod pall ett par timmar sedan var det horisontalläge som gällde, det är ju så beskaffat med sjösjuka att när den sätter till så vill det aldrig sluta. Stackars Runo fick köra hela natten (det går rätt skapligt en natt), på morgonen så mojnade vinden rätt bra, så Agneta kom på benen igen och Runo slaggade in. Sent på kvällen kom vi till Farsund i mycket fint väder och en härlig solnedgång som insegling.

30/5

Sov ut ordentligt och kollade mail o väder, som såg mycket lovande ut för att dra vidare. Vi gick ut på stan en sväng i lördagsvimlet. Härligt sommarväder med mycket folk och musik på stans torg.

Vi tankade diesel och fyllde även alla dunkar och kom i väg vid 4-tiden på eftermiddagen. Vinden var en härlig sydvästan 6-7 sek, så upp med spinnacker och då händer det som alla seglare inte vill, vinden dog ut. Packa ihop allt igen och på med motorn kanske kommer det vind igen senare.



31 /5

S/Y Pegasus har konverterat till motorbåt! I och för sig är det som Agneta säger bättre med ett lugnt hav och motor än en storm i nacken.

Havet är totalt spegelblankt och inga båtar att väja för, det är bara att koppla av och ha det skönt. Vädrets makter är ju med oss vi har packat ner överlevnadsoveraller som vi trodde skulle behövas över nordsjön, tack och lov så slipper vi dessa kläder.

Det finns inte ett moln på himlen, solen värmer oss.



Här är solnedgången den första kvällen på Nordsjön!



Söndag kväll

Första besöket av delfiner! Oaoo!!!



1/6

En stund på morgonen så hoppads vi åter på lite vind, men att vad vi bedrog oss. Så vi fick testat hur långt soppan räckte i båten, nu vet vi när det är tomt. Det var mycket bökigt att fylla på med hjälp av dunkar. Diesel luktar inte gott när det kommer på händerna! Så nu testade vi den nya duschen som installerats på badbryggan. Härligt med en varmdusch i solen!

Nu är det kväll och hamnen har siktats , Runo samtalar med hamnkapten var vi får lägga oss. Det är lite svårt att förstå deras dialekt här i Fraserburgh, men till slut lyckas vi förstå var vi får "parkera". Det känns skönt nu när den första långa etappen är avklarad, utan några större besvär alls.



2/6

Härligt med sovmorgon och en underbar frukost. Nu väntar en utflyktsdag här i Fraserburgh. På turistinformationen informerades de om att det finns bara ett museum "the Scottish Lighthouse", här fick vi guidad tur om historien hur fyrarna byggdes och fungerade på 1800-talet och fram till dagens automatiserade fyrar. En trevlig eftermiddag!

