

Resebrev nr 12, 13 - 24 november 2011. Hemresan från Leros!

Sista brevet var skrivet på Patmos och nu skulle vi påbörja hemresan, dels till Leros o sedan hem till Sverige igen. Första etappen från Patmos till Leros startade med en härlig gennakersegling, tyvärr höll inte vinden ända hem, efter halva vägen var det dags att sätta på med motorn igen. Som vi sagt tidigare, så blåser det ALDRIG normalt här nere, är det inte för mycket, så är det istället för lite!

När vi kommit till Leros var det i stort sett bara arbete med båten, storstädning både inne o ute, konservering av motorer och diverse förberedelse inför vintern.

Men vi hann med att träffa några trevliga vänner före hemresan, dels träffade vi på svenska paret Lou-Lou o Pelle som låg i den andra marinan och väntade på upptagning av sin båt Froggy inför vintern.

Ett annat par var Jolanda o Nout på grannbåten Atlantis från Holland. Dom ska inte åka hem över julen som de flesta gör. Känns väldigt tryggt att ha en grannfamilj som kan hålla ett vakande öga på Pegasus som ligger bra förtöjd i hamnen.

Här kommer en typisk grekisk historia, när vi sitter o planerar för hemresan så finner vi ett flyg o färja som passar helt perfekt för vår del, båten skulle gå på torsdag kväll från Leros och vara framme på fredagsmorgonen i Aten där vårt flyg skulle gå på eftermiddagen. Vi boka naturligtvis flyget, båten fick vi vänta med för att se så det inte blev storm eller dylikt. Men döm om vår förvåning när vi kom för att boka båten så var det ändrat till onsdag i stället. Så på det viset fick vi en övernattnig i Aten (o det var ju trevligt i för sig, men inte med i planeringen).

Ett annat äventyr hände oss i Aten som lärde oss en läxa som vi gärna vill förmedla till er alla. Hotellet låg mycket bra till i centrum av Aten o det var bara en promenad på 1 kilometer till flygbussen o gott om tid hade vi. På morgonen tog vi en promenad inne i staden och plötsligt kommer det fram en gentleman o meddelar oss att vi har fått fågelskit på våra kläder och även på våra ryggsäckar. Han erbjuder oss servetter att torka bort skiten med, men det är inte lätt att torka av ryggsäcken så vi tar dem av oss o ställer ner dem på marken jämte våra fötter, här står vi o torkar på våra kläder o är rätt upptagna, då smyger en annan man fram o kniper Agnetas ryggsäck o bara går iväg!! Som väl var, så upptäcker Agneta det hela, o skriker stopp o allt möjligt, mannen blir skrämmd o släpper väskan o smiter iväg runt hörnet, det var nära ögat att vi blivit av med den o en massa bekymmer som det hade medfört. Så håll ALLTID ett öga på ryggsäck o värdehandlingar, kanske man aldrig borde bära viktiga saker i en ryggsäck, och för Guds skull ställ den inte ifrån er utan att ha minst en fot om eller på den!!

Här bakom denna kyrkan som låg mitt i centrum höll vi på att bli av med en ryggsäck, puh... det var nära. Tur att man inte reagera förrän allt var är över. Undrar vad Runo hade fått för sig om han hade fått tag på tjuven, men han hann inte reagera o kumpanen (han med servetterna) försvann också snabbt från platsen (o vi med).





Kul var det att strosa runt på Athens gator och se all handel, här var det ett helt kvarter med köttmarknad. Här fanns många olika stadsdelar med olika typer av försäljning, allt från mat till loppis.

För övrigt så var det gott om uteliggare o mycket tiggeri på gatorna, ganska slitet o skitigt var det också. Ingen stad som vi längtar tillbaks till, förmodligen är vi tvungna att besöka staden igen för mellanlandning ut till vår ö Leros, när vi skall återvända.

Här ser vi paret Lou-Lou o Pelle, som vi fick några trevliga kvällar med, hoppas vi ses igen till vårens sjösättning. Kanske vi seglar åt samma håll till då?

Nedan ser vi våra holländska båtgrannar som håller ett öga på Pegasus, dom pratade vi mycket med på bryggan o i varandras kajutor på kvällarna.



När vi skriver detta är vi redan hemma i Marbäck, och nästan vant oss vi den svenska vintern.

På Leros skall Pegasus ligga under vintern o vänta in vårens ankomst, förmodligen kommer den tidigare där än hemma i svedala. När vi åker tillbaka igen är ej planerat.

SI U PEGASUS

Agneta o Runo önskar alla en riktigt God Jul o Gott nytt år!