

Höstens resa 2018:

Vi kom till Sverige den 3 dec och det var trevligt att träffa alla vi känner.

Kerstin o Gert har besökt oss nu i slutet av oktober. Mycket trevligt med ett besök på Hydra o lite promenader här i området, samt att uppleva umgänget med våra svenska grannar. För dom var det en helt ny upplevelse att bo o åka på vår båt.

Pelle o Inger, Dan o Jessica, Louise har varit här i 9 härliga dagar i oktober, dom fick nästan alla dagar med sol o bad. Två turer med Pegasus har hunnit med, en gick till Hydra över dagen o en dag låg vi o bara badade från båten. Några promenader upp i bergen var också på programmet. Besök på Poros är naturligtvis ett måste, promenad upp i staden och bort till Kanal beach för att ligga o ha det gött i solen och nära till öl och mat.

Malin o Martin har varit här på en 10 dagar i början av oktober, tyvärr så började det med en otäck storm, som drog in över överlden. Men som vanligt, så håller det inte på i all evighet, efter regn kommer sol, så också här. Vi har hunnit med att besöka Galatas, Poros och Egina o haft det bara gött med sol så mycket dom orkat med.

Den 9 sep kom hela gänget TorpaGojor med ledsagare ner till Galatas, vi hämtade dom med en stor taxi vid flyget och hade med oss lite förskaffning i bilen. På vägen gjorde vi ett stopp vid Korintkanalen för att få se den från ovan. Dagen efter installation i huset tog vi en slappdag med lunch borta vid Plaka beach. Under kommande vecka hann vi med en tur med Pegasus ut till vår badvik, en biltur till Epodavros (antik stad med en STOR amfiteater. En promenad över Poros, en båttur med La Banba en 24 meter motor yacht till Hydra, o massa med luncher o middagar. En härlig vecka med många skratt o glada miner.

Vi varit här sedan den 25 augusti och hade då med oss Marie o Tobias, som stannade i 10 dagar. Det var kul att få rå om dom. Vi tog dom ner till Galatas med taxi som väntade vid flyget om kom väldigt sent på natten. Frukosten hade Lena o Gordon fixat. Det blev en stadig brunch på deras båt. Vi stannade o utforskade en del av Poros o Galatas, mest blev det bara slappa o bad. När det blev hemfärdsdags tog vi Pegasus upp till Varkizi, vi gjorde några fina stopp på Södra Egina. Tidigt på morgonen den 4 september tog dom o vi en taxi till flyget. Vi stannade till på Ikea för lite påfyllning av förrådet med sill o lite gott.

Vårens resa 2018:

Först bar det av från Chalkoutsis ner till Galatas där vi funnit våra nya vänner Lena o Gordon.

Den 3 april kom Ingegerd ner för att fira sin födelsedag, vi gjorde som vanligt tog med båten upp till Varkiza på fastlandet söder om Atens flygplats. Pegasus fick ligga på ankare o vi tog oss till flygplatsen för hämta upp Ingegerd, vi passade på att besöka IKEA också. Dagen efter så seglade vi över till Egina hamn där den stora festen skulle äga rum. Efter några dagar i hamn så bar det av till Galatas för komma ut på lite promenader upp i bergen, och turista lite på Poros sidan. Den 13 var det dags för Ingegärd att fara hem till Sverige, så proceduren upprepade sig med Pegasus, upp till Varkiza på fastlandet o buss ut till flyget o en kort tur på IKEA, för att köpa sill, kaviar o knäckebröd.

Några dagar ute på sjön var vi åter tillbaks i Galatas där vi mestadelen legat still, några dagar då o då har vi gått ut till våran favoritvik för att bada o ha det lugnt o skönt. Dagarna i Galatas bedriver med promenader o så turas vi om att laga mat. Var 3:e dag blir det, ett smidigt sätt att umgås med våra grannar.

Hemresan kom den 25 maj till Sverige för att fira Linus student, Hampus student, Majas konfirmation, och en massa födelsedagar dessutom. Vi stannade hemma i vår husvagn och var en stor del uppe i Bohuslän.