

## Resebrev 2019

### Januari - Februari

Första etappen blev att den 29 januari åkte vi ner några veckor på Teneriffa, bara för att få känna på värmen igen. Tanken var att träffa Yvonne o Tommy, som hade tänkt att vara där några veckor i Februari, tyvärr så blev det inte så på grund av sjukdom.

Vi kände oss lite ensamma där och svårt var det att få tag på rum som passade vår ekonomi. Vi tog kontakt med Xantos (Anette o Thomas) som var i Torre de La Horodada och kollade om dom var intresserade av ett tillfälligt stopp oss dem. Ja, sa dom kom bara, sagt och gjort, vi tog vägen över Alicante och stannade nästan en vecka hos dem. Tyvärr så började det dag två med en magsjuka först på Runo sedan Agneta, som väl var så smittade vi inte ner vårt värdpar, men tråkigt var det. När vi inte var sjuka, så hade vi som vanligt mycket trevligt på våra möten o tack för vänlig sjukvård och mycket fin service.

Från Alicante tog vi därefter tåget upp till Barcelona för nya äventyr. det blev en mycket sevärd upplevelse, dels med buss (hop on hop off) i 2 dagar. Vi stannade till, dels vid stranden och besökte en ISBAR, ja hör och häpna och fint var det. Vi besökte Picasso museet och fick uppleva hela hans liv som konstnär, den första delen av hans liv var som en vanlig konstnär. Sista dagen gjorde vi en cykeltur på 3 timmar runt Barcelona, den upplevelsen var nog den bästa.

Den 19 februari tog vi flyget direkt hem till Aten för att äntligen komma till båten igen. Lite oflyt hade vi med tidpassningen till färjan, missade med 5 minuter, det var bara att ta en taxi till Galatas, för hem skulle vi!

### Februari:

Vi hade varit i Galatas sedan 19 februari, där väntades det vårustning av båten och väntan på sommaren, det är ju fortfarande lite svalt här 15-17 grader på dagen och 16 grader i vattnet (badet får nog vänta ett tag till).

### April:

Just nu är det lite ostadigt väder i Galatas, vårt kontrakt med hamnen har gått ut så vi flyter runt i Porosviken och varierar oss med att flytta till olika vikar där vinden passar oss. Tanken var att vi skulle segla ut i Cykladerna och besöka dom närmaste öarna som vi inte varit på tidigare, men det får vänta till vädret stabiliserat sig o lite varmare (just nu är det mellan 15-20 på dagen o natten går det ibland under 10 burrrrr).

### Maj:

Denna månad kom vi äntligen iväg på en liten båttur, resan gick till Kithnos och sedan vidare till Serifos. Vädret var med oss hela vägen och det blev en fantastisk upplevelse. Först hamnade vi på Kithnos västra sida i staden Merkha där gjorde vi en del promenader, dels i staden och ut till en varm källa för att bada, den bästa upplevelsen blev dock på öns Östsida i byn Loutra där det var en riktigt varm o go källa att bada i (nästan 40 grader). Vi besökte också en fin vik med EN taverna som hade fantastisk god mat att erbjuda, Vikens namn var tyvärr Ay Steffano!, vi gilla inte det namnen (men det är en annan historia).

Därefter tog vi en liten tripp till Serifos huvudöns hamn Livadhi är öns stad ligger högt upp på bergets topp, mycket vackert. Det går en buss dit upp, men vi valde att ta en häftig o fin promenad upp till Chorán (uttalas Horán). På hemresan till Galatas fick vi en härlig upplevelse under ca 10 minuter kom det en flock med DELFINER och visade upp sina konster för oss, det händer inte så ofta, så glad blir man när det händer.

Nu ligger vi i Galatas där båten skall ligga när vi är hemma under sommaren, resan hem går i morgon Onsdag den 5 juni.

Vi ses hemma under sommaren, trevlig sommar!!

Resan tillbaks går redan den 6 augusti och då har vi med oss framförallt MAJA BLOM, och mamma Elin o Larsa följer med för lite semester!!

## **Juni Juli:**

Vår hemmavistelse fördrevs till största delen i Bohuslän i husvagn på Malö Camping. Fin sommar med många besök av familj o vänner.

## **Augusti:**

Började med att Maja skulle åka med oss under några dagar, det var lite svårt att ordna hemtransport för henne, då hon inte ville vara själv på flyget. Resultatet blev att Elin o Larsa också följde med och blev på så vis resesällskap åt Maja på hemvägen. Under deras vistelse här var vi ute och seglade, dels upp till Egina och därefter till Varkitzi (som ligger på fastlandet nära till flyget). Mycket trevliga dagar tillsammans!!

Vi har därefter legat mycket i hamn i Galatas, för att fixa med båten o ta det lugnt. Varmt o gött var det, det vara bara att ta det lugnt.

## **September:**

Vi är nu ute och seglar runt här på Pelopones. Nu ligger vi på ankare utanför Porto Helio och har sällskap av kikki o Ulf på La Banda (dom gilla att spela Okey med oss)!

## **Oktober:**

Gjort mest ingenting, legat här i Poros-viken på eget ankare och nu på slutet har vi kommit in till kaj. Vi har problem med batterier som måste bytas (det skjuter vi på till våren). Vi har jobbat på att promenera en hel del, men tror det eller ej, så har det varit för VARMT, men det får man ju leva med. Närmast så väntar det en resa till Rom (den 29 okt) för att möta upp Lena o Gordon som skall transportera hem en båt från Spanien, vi skall följa med som crew från Rom - Galatas

## **November:**

Gjorde vi en utflykt till Italien! Anledningen var den, att vi ville följa med Lena o Gordon när dom skulle transportera hem sin nya motorbåt Perequina från Spanien. Vi skulle möta upp någonstans runt Rom, tyvärr så var resplanen lite för optimistisk upplagd vid denna årstid (mycket vind o regn) Vi åkte till Rom o passade på att vara lite turister i Rom som vi aldrig besökt tidigare, bland annat tog vi en cykelrundtur med guide. Vi fick, under några timmar, se dom flesta sevärdheter. (cykelturer har vi funnit vara en kul grej när vi kommer till en nya ställen).

Vad hände med båtturen, jo vi tog tåget till Sanremo där vi mönstrade på Perequina. Efter några dagar i hamn bar det iväg, tänkt över till Corsika, men vinden bestämde något annat, så vi fick gå runt hela Genovabukten. Resultatet blev att efter 2 veckor var vi tillbaka där det var tänkt att vi skulle stiga på strax norr om Rom. Vår tanke från början var att inte vara med mer än 2 veckor, därefter ville vi tillbaks till Pegasus, för att gå igenom henne inför vintern. Nu håller vi på med städning. Inget är bestämt inför hemresan, återkommer när det blir aktuellt.

## **December:**

I december var vi kvar längre i båten än vad vi brukade vara, anledning var att vi hade en spekulant på båten som skulle komma den 3 dec, tyvärr så sprack den affären på målsnöret. Egentligen vet vi inte vad vill med att sälja båten just nu, men vi har sagt att kommer det någon o betala det vi vill, så kan vi tänka oss att börja om med ett nytt liv efter Pegasus. Vad som kommer att hända då det står skrivet i stjärnorna!

## **Kram från oss på Pegasus**

**Agneta o Runo**