

Julhälsning.

Under året har det hänt följande:

Våren.

Efter vintern reste vi tillbaks till Finike där Pegasus väntade på oss, båten hade legat på land under hela vintern för att torka ut i skrovet. Mycket arbete väntade med att måla med epoxi och bottenfärg. Sjösättningens blev något tidigare än beräknat i redan i mitten av mars och efter några veckor förberedelse i vattnet checkade vi ut från Finike o Turkiet, vi tackar för fina upplevelse i detta land, kanske kommer vi tillbaka. Även om vi redan checkat från landet reste vi utmed kusten i någon vecka upp förbi Marmaris o checkade in i Grekland på ön Symi. Vårt mål var att ta oss upp till Leros för att återse gamla vänner Anette o Thomas, Nina o Svante, o vår tyske vän Holger. Det blev förstås också ett antal nya bekantskaper på resan. Tillsammans med Xantos lämnade vi Leros och seglade tillsammans under några veckor i den Grekiska övärlden. Vi kom att besöka följande öar Levitha, Amorgos där vi även träffade på Kurt med båten Tindra. Sista ön blev Astipalaia tillsammans med Xanto. Vi hade jättetrevliga veckor tillsammans. Tack Anette o Thomas för det! Själva seglade vi vidare till öarna Tilos, Kefalonia, Kasos före vi kom till Kreta o Staden Agios Nikolaus där vi bokat ett årskontrakt med marinan. Syster Inger kom ner på några veckors besök, tyvärr kunde vi bara umgås under första veckan vi hade bokat hemresa för att fira student med Ebba o fira födelsedagar med Elin O Malin.

Sommaren

Husvagnen kom på plats och vi hade en hyfsad sommar med många besök från familj o vänner. Elin med familj önskade få komma ner till Kreta o värmen. Dom hade bokat in resan den 12 augusti (sista veckan på sommarlov) till Agios Nikolaus. Det blev några intensiva dagar i värmen (över 30 grader) inte så mycket segling (för blåsigt). Tyvärr hade Agnetas mamma avlidit, efter många års sjukdom, några dagar före vi reste, så det var bara att boka en tur o retur upp till Sverige igen för begravning.

Hösten

I mitten av september reste vi tillbaks till Kreta o då hade vi med oss Ebba som behövde lite semester. Efter en vecka kom fam Wolff på 10 dagars besök, vi hann med att segla o snorkla lite samt hyra en bil för att se lite på ön före deras hemfärd o då följde även Ebba med tillbaks. Nu var vi åter ensamma, så vad skulle vi göra, jo segla var självklart! Vi drog ut från hamnen o gick först till Spinnalonga för en ankarnatt, sedan reste vi österut. Vi hade 2 planer dels upp till öarna Tilos, Kefalonia, Kasos eller runt Kreta medurs. Valet föll på Kreta runt, och det var en speciell upplevelse, första segelbåten mötte vi på hälften av ön o nästa blev på västra sidan, inte många nöjesbåtar där. Vi hade tur med väder så resan blev väldigt lugn o trygg. Många udda platser fick vi se o hela trippen tog oss en månad. Sista biten blev det lite dramatiskt. Vi lämnade Chantias hamn med höga vågor efter några dagars nordlig blåst. Plötsligt tjöt brandvarnaren. Då var vi tvungna att stänga av motorn, som hade kommit på sned i motorrummet (4 motorfästen hade gått sönder så motorn var lös). Då hade vi drygt 110 sjömil kvar till Nikolaus (3 Skagenresor). Planen var att besöka ett antal hamnar på tillbaksresan, men så blev det inte. Som tur är, är vi en segelbåt, så det var bara att segla på i nästan ingen vind. Efter 1½ dygn på havet kom vi fram till vår hamn, vi hade förvarnat om att vi behövde assistans in i hamnen, då saknade vi marinan i Finike, som alltid kom ut med jollen och hjälpte till att

puffa båten på plats. Men med mycket möda kom vi in till första bästa plats och fick rådet att fixa skadan där. Lösningen blev att motorn hissades upp med hjälp av fallet till storseglet och då kunde vi flytta motorn tillbaks på sin plats o köra försiktig in till vår båtplats. När vi kommer tillbaks i början av februari, vet vi vad som skall göras och då får vi fixa detta problem.

Nu njuter vi av att tända ljus, gå på julkonserter och att träffa alla nära o kära, vänner, logebröder o logesystrar. Vi önskar Er alla en riktigt God Jul o Gott Nytt År!!